

# LEGEND



Jaargang: 4 Nummer : 3 Datum: oktober 2000

## REDACTIONEEL

Beste lezers, ik kan u deelgenoot maken van een verheugend bericht: "Onze Grote Roerganger Spreekt Weer" (deze keer natuurlijk niet op de voorpagina)

### Slag of Stoot

Helaas ging dit niet zonder slag of stoot en is een beroep gedaan op alle vormen van moderne communicatie. De hulp van een virtuele bemiddelaar heeft uiteindelijk tot een groot Mea Culpa (lees maar verder) geleid. De bemiddelaar, die helaas geen ijs lust, wil ik dan ook namens alle scouts bedanken voor zijn bemiddelende rol.

### "Klapjes"

Nu "Onze Grote Roerganger weer Spreekt" verdient hij vele klapjes op de schouder!. Scouts, geef hem die!

### DownUnder

Zoals velen weten verblijft Esta-leider Otte-Jacques van Elseloo in Australië. Onder de naam OJ in OZ mailt hij bijna wekelijks zijn belevenissen. In de rubriek "DownUnder" volgen wij zijn pad ver van huis. (Uiteraard krijgt hij via de mail, ook dit blad). Dus "Hello OJ"

### Ridders

Eind oktober vindt weer het jaarlijkse groepsweekend plaats. Het thema voor dit jaar is: "Ridders van de Ronde Tafel". Verderop in dit nummer meer informatie.

### Old but Good

Als laatste een verslag van het Zeeverkenners-zomerkamp door Good Old Cor de Boer.

*BakStag* ©

## RIDDERS VAN DE RONDE TAFEL HET GROEPSWEEKEND 27, 28 EN 29 OKTOBER

Zoals jullie al van jullie leiding hebben gehoord, speelt het Groepsweekend zich af in de tijd van de Ridders van de Ronde Tafel.

### Geheimzinnig

Dit was een tijd, heel lang geleden ergens in Engeland, waar in allemaal geheimzinnige dingen gebeurden. Er waren ridders en heksen. Maar ook tovenaars en prinsessen. En natuurlijk gewone mensen, die gewoon hun werk deden. Deze mensen kwamen van allerlei verschillende volken, die in de buurt van Engeland woonden. Je had Schotten, Kelten en Ieren. En natuurlijk gewone Engelsen. De koning in die tijd heette Arthur.

### Rare figures

Tijdens het Groepsweekend gaan jullie allemaal avonturen beleven in deze spannende tijd. Of Arthur er dan ook bij is, weet ik niet, maar je zult wel allemaal andere rare figuren tegen komen. En natuurlijk spannende dingen beleven. "Blijf maar heel dicht bij elkaar, want dan is er geen gevaar", rapen de Esta's altijd. En dat geldt ook voor dit weekend.

### Onopvallend in de tijd

Omdat we honderden jaren terug gaan in de tijd, is het belangrijk dat je ook kleren aan trekt uit die tijd. De Bevers moeten verkleed gaan als ridders en jonkvrouwen. De Esta's als gildelieden. Dat waren in die tijd de mensen die verschillende beroepen hadden. Van je leiding zul je voorbeelden horen. De Zeeverkenners en



Scouts zijn in dit weekend lid van een Schotse clan en de Loodschen, Wilde Vaart Leiding en Bestuur kunnen zich in hun Keltische pakken hijsen. Als je nu niet weet hoe ze er in die tijd uitzagen, is het handig om even in de bieb te gaan neuzen. Want let op: Als je komt in je 2000-kloffie, val je erg op tijdens dit weekend. En ik weet niet of het verstandig is om tijdens dit weekend erg op te vallen.....

### Ontknoping

Het weekend begint op de vrijdagavond, behalve voor de Bevers. Zij komen op zaterdagmorgen. En de spannende ontknoping van het weekend gebeurt op zondagmiddag. Vergeet niet je vader en moeder te vragen om te komen, want ook voor hun is er dan veel te beleven. Wat dat allemaal is, zien ze dan wel.

Tot ziens in de Middeleeuwen,

*Ridder Lancelot* ©

## **P.S.W.1 ofwel**

### **PETER SPREEKT WEER (1)**

Ach, u kent dat wel: je hebt eens een dag geen zin, of een week geen zin. Zelfs jongeren herkennen dat, zo zag ik van de week in het Jeugdjournaal. Niet dat ik depressief was of zo, maar gewoon...geen zin. Dus sla je zelf eens het stukje schrijven voor het Lopend Vuurtje over, met voor jezelf hele goede redenen. Wordt dat natuurlijk volledig verkeerd opgepikt door allerlei mensen. Het wordt je kwalijk genomen, het wordt geweten aan het feit dat je bijna 40 bent, je geeft het verkeerde voorbeeld, enz. enz.

#### **Terreur**

Dit heeft tot nu toe zulke vormen aangenomen, dat ik nu toch wel eens even achter mijn oor moet gaan krabben. U mag weten: de laatste tijd ben ik bestookt met mailtjes en SMS-jes, waarin ik continu geweest ben op mijn verantwoordelijkheden, die ik als Grote Roerganger schijn te hebben. De rode draad in het geheel is: Als jij het af laat weten, kunnen we het Lopend Vuurtje wel opdoeken. Ik dacht dat dat wel wat mee zou vallen, maar toch wil ik het risico niet lopen. Dus daarom vanaf nu weer in elk Lopend Vuurtje weer een stuk van mijn hand. Oké, noblesse oblige!!

#### **Mea Culpa**

En als leden en andere belanghebbenden van mening zijn dat ik, door geen stukje te schrijven, iets vreselijk verkeerd heb gedaan: Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa!! Zo goed??

Zelf ben ik van mening dat ik nu wel genoeg zand en stof heb gezien.

#### **Kampen**

Terwijl ik dit schrijf regent het flink, de verwarming is weer aan, kortom de herfst is weer begonnen en dat de zomer dus weer voorbij is. En de zomerkampen achter de rug. Het bestuur had onderling weer de kampen verdeeld, om bij de verschillende speltakken op bezoek te gaan. Zelf was ik met Yvonne uitverkoren om de zeeverkenner te bezoeken. Het kamp was in Sneek en Yvonne, Lex en ik troffen daar een gezellige en rommelige bedoening aan. Tot dat moment hadden de zeeverkenner een prachtig kamp gehad, met goed weer. En dat was bijzonder, want op dat moment regende het in Drachten.

Na het eten hebben we nog met Peije, met Cor de Boer aan het roer (dat rijmt), een stukje op het Snekermeer gevaren. Toen we weer aankwamen in het kamp, was er een touwtrekwedstrijd aan de gang. Hierna was het gezamenlijk koffiedrinken met gebak. Ook werd er een taart-eet-wedstrijd gehouden. Bij de zeeverkenner gaat dit als volgt: punt taart voor je neus (en bij de zeeverkenner is een punt ook een echte PUNT), handen op je rug en zien dat je de punt zo snel mogelijk naar binnen krijgt. Ook dit keer werd deze strijd glansrijk door Jacob gewonnen. Drie happen, geloof ik, als ik het tenminste zo snel kon zien.

Kortom, onze indruk van het kamp was zeer goed, toen we weer naar huis reden. We hebben een erg gezellige avond gehad en willen hierbij nogmaals de zeeverkenner danken voor hun gastvrijheid!!!

Als u mijn volgend stukje leest, is het groepsweekend alweer achter de rug. Daarover kunt u verder in dit blad meer lezen.

Wees Paraat!!

## **P.S.W.2 ofwel**

### **PETER SPREEKT WEER (2)**

In het vorig Lopend Vuurtje is een hinderlijke fout geslopen. Bij de foto op de voorpagina is per ongeluk het onderschrift weggefallen. Een aangezien de foto zonder onderschrift verkeerde indrukken kan wekken, wil ik dat graag herstellen. Het onderschrift luidt: Peter Stoelinga, vlak voor zijn geslaagde poging limbo-dansend onder een stok door te gaan, die op dat moment op 50 cm boven de vloer wordt gehouden. Nb: Vraag nu niet: laat dat nog eens zien, want dat lukt niet meer. Toen deze foto werd genomen, was ik iets jonger dan nu.

## **P.S.W.3. ofwel**

### **PETER SPREEKT WEER (3)**

#### **Groepsweekend 2000**

Als jullie dit lezen, zijn de voorbereidingen voor het Groepsweekend al lang in volle gang. En aangezien ik zelf, samen met Froukje Hazenberg, Nelleke van Veen, Gea Tibbesma en Tim Blok (StafStaf), dit weekend organiseer, zie ik nu van dichtbij wat deze organisatie allemaal met zich mee brengt.

#### **Iedereen**

Zo'n beetje alle leiding en bestuursleden hebben een rol tijdens de voorbereiding van dit weekend. Daarnaast hebben we een uitgebreide Technische Staf en KookStaf, samen gesteld uit allemaal fanatieke en creatieve vrijwilligers. Al deze personen en Staven vergaderen zeer regelmatig met elkaar en als Staven onder elkaar, over het programma, verhaal, aankleding, eten en drinken, spellen, verrassingen, afspraken, rampscenario's, aanschaf materialen, rolverdeling, opbouw en opruimen, nog eens eten en drinken, niet-drinken, geheime programmaonderdelen, enz. enz.

#### **Hele drukte**

Het is een hele drukte, maar zo langzamerhand komt de lijn en de vaart er goed in. Met zijn allen zijn we er nu al over eens dat het een prachtig weekend wordt, als de weergoden geen roet in het eten gooien.

Namens de StafStaf hoop ik dat we op de zondagavond, als alles weer opgeruimd is, terug kunnen kijken op een geslaagd kamp

## **P.S.W.4 ofwel**

### **Peter Spreekt Weer (4)**

#### **Veertig**

Langs deze weg wil ik iedereen (alle drie) hartelijk bedanken voor de felicitaties voor mijn veertigste verjaardag. Deze aandacht heeft mij erg goed gedaan.

#### **Aandacht**

Maar waarom zoveel aandacht, als je veertig wordt? Van te voren hoor je daar erg veel verhalen over. "O jee, wordt jij veertig....", en daarbij wordt dan wat bedenkelijk gekeken. Dus ik dacht, nu gaat het gebeuren. En ik werd na een onrustige nacht 's ochtends vol verwachting wakker. Voelde nog steeds niets ongewoons. Ik kreeg gewoon mijn ontbijtje op bed (Let op: alleen als ik jarig ben!!), kreeg mijn kado-tjes, er werd gezongen, en verder....niets. Maar misschien kwam het nog.

## Hobbelen

De gehele dag wat jarig door het huis gehobbeld. Bezoek ontvangen, taart eten, borreltje drinken, en nog steeds.....niets.

## Niets bijzonders

In dat weekend gingen we op vakantie naar Frankrijk. Dan maar tijdens deze vakantie eens goed opletten of er iets veranderd was. Speciaal gelet op motoren en jonge blonde dames. En op combinaties van die twee. En wat denk je: niets anders. Beide kon ik passeren, zonder er aan te komen! Men keek niet anders naar mij, zelfs niet in zwembroek, gewoon een vakantie, net als anders.

En ook nu, alweer 2 1/2 maand verder, voel ik me nog steeds gewoon, gewontjes, niets speciaals, geen bijzondere aandringen. Zou het dan toch niet goed zijn met mij. Ik moet plots denken aan de strip, die in het vorig Lopend Vuurtje stond. Moet ik dan maar gewoon aan het verwachtingspatroon gaan voldoen? Nou, ik weet het niet. Ik weet ook niet of ik dat wel durf.

## Vroeg naar bed

Misschien ben ik wel een laatbloeier. Ja, dat zal het wel zijn. Vroeger was ik immers altijd de kleinste van de klas, begon pas laat te groeien. Was pas op mijn zeventiende voor het eerst dronken. Ja, misschien komt het nog. Jeetje, dat is wel lastig, want nu word ik er vast door overvallen. En de anderen in mijn omgeving ook. En dan kan ik niet zeggen: "Ja, sorry, maar ik ben veertig geworden", want dat ben ik dan al lang. En wat gebeurt er dan als je vijftig wordt? Ik denk dat ik vandaag maar eens vroeg op bed ga.

*Peter Stoelinga (4 x) ©*

(Noot redactie: PETER BEDANKT EN DISCUSSIE GESLOTEN)

## DOWNUNDER

### Onderwerp: Bericht uit den vreemde.

Datum: Mon, 14 Aug 2000 04:06:51 CEST  
Van: "Youri 2CV" <oj\_in\_oz@hotmail.com>

Ik heb niet zo lang, nog maar 25 minuten, het is druk hier. Zit nog in Sydney, en ben nu in een ondersteuningspunt voor



Nederlandse backpackers, waar je onder andere gratis kan internetten. Dus ook mailen. Omdat ik al wel naar huis heb gemailld en nog niet naar het lopendvuurtje, is nu de laatste

aan de beurt. De reis verliep goed, mooi uitzicht en het eten in de vliegtuigen van Qantas is

ook goed. Van Londen naar Bangkok heb ik in het paradepaardje van Qantas gezeten, die rooie Boeing 747 die je in elke reclame ziet. Van binnen merk je er nix van, maar het is als je instapt wel leuk. De tussenstop in Bangkok was niet echt bijzonder, maar wel een ervaring op zich. De stad stinkt, er zijn veel kakkerlakken op de stoepen, het is heel erg benauwd en redelijk onveilig door de zakkenrollers. Gelukkig geen last van gehad. Een reisgenoot wel, zij was haar handbagage kwijt. De vlucht naar Sydney is veel mooier, vooral het uitzicht als je eenmaal bo-

ven Australië vliegt. Elk kwartier een totaal ander beeld, wel steeds onbewoond. Ben benieuwd hoe de foto's gelukt zijn. ) Eenmaal in Sydney, eerst een hostel gehad in Glebe, een wijk niet ver van het centrum, een half uurtje lopen. Vandaar uit de eerste toeristische acties ondernomen en de opera bekeken en de harbourbridge, en later nog een keer de opera, maar dan bij nacht en vanaf de bridge. Dat was helemaal prachtig, de opera was om de zoveel tellen weer in een totaal andere kleur gehuld. Heel erg prachtig. Ook gegeten in Chinatown, was ook erg leuk. Ben daarna naar Bondi Beach getrokken, een prachtig strand waar bijna elk uur van de dag surfers de strijd met de hoge golven aangaan, net of je naar de tv kijkt. Het stadion voor de olympische spelen voor het beachvolleybal hebben ze midden op het strand geparkeerd. Ben nu weer in Sydney, want ik ben op zoek naar werk, het leven hier kost jammer genoeg ook geld. Ga nu stoppen en mail binnenkort wel weer.

Otte Jacques.

### Onderwerp: Kort bericht uit sydney.

Datum: Mon, 21 Aug 2000 07:53:02 CEST  
Van: "Youri 2CV" <oj\_in\_oz@hotmail.com>

Hello Mates!

Even een kort bericht uit Oz. Het is moeilijk om vast werk te vinden heb ik al wel gemerkt, losse baantjes voor hoogstens een dag, zwart natuurlijk heb je zo, maar iets voor langere tijd al is het fruitpicking heb je niet

zomaar, of ik moet alvast naar Cairns, om daar te werken. Allemaal agentschappen en uitzendbureaus hebben mijn mobiele nummer, dus ik ben benieuwd of ze ook daadwerkelijk bellen. Gisteren heb ik een uitstapje naar Manly gemaakt, met de veerboot over de harbour, die heel groot is. Een hele mooie tocht die een heel mooi zicht op de Harbourbridge en de Opera geeft. Weer veel foto's gemaakt en zelfs dolfijnen gespot. Vandaag weer wat gewerkt, wat meubels versjouw. Simpel werk en simpel betaald. Zwart in het handje. Voor ik uit Sydney vertrek heb ik vast nog wel even tijd om nog eens te mailen, anders tot mails vanuit de plaats waar ik dan zit.

Groet OJ.

### Onderwerp: Lopend vuurtje!

Datum: Fri, 08 Sep 2000 05:56:34 CEST  
Van: "Youri 2CV" <oj\_in\_oz@hotmail.com>  
Hallo Waldswalkers!

Weer een kort berichtje uit Australië om even te melden hoe mooi het leven hier is en om iedereen even lekker te maken. Nee, eigenlijk alleen om iedereen wat op de hoogte te houden van mijn capriolen hier. Sydney heb ik achter me gelaten en ik heb nu een hostel gevonden in The Bleu Mountains. The Bleu's is heel erg mooi en ik heb dan ook al best veel gewandeld hier.





Daar het de laatste nacht voor het eerst geregend heeft werden allen tenten in Peije geladen zodat die bij aankomst konden worden opgehangen.

Bij aankomst van Peije in Drachten barste een onweersbui los. Na Peije met spoed gelost te hebben werd terug gevaren om de vletten te halen die de Monnik Ee reeds bereikt hadden. Zij bleken geen last te hebben gehad van het onweer.

Vanaf daar zijn ze naar de thuishaven gesleept.

Cor ©

## MBL VOOR OUDEN VAN DAGEN!!

Ooit, een dik jaar geleden, gaf Ben eens een theoriecursus MBL (zeilcursus!) aan 'de ouderen' van de groep. Enkele VOC'ers, bestuursleden en leidinggevenden gaven zich op en het werden stuk voor stuk memorabele avonden vol discussie over zeilpunt, achterlijk, koppels, krachten, vormstabiliteit, loef, lij en meer van dat soort belangwekkende zaken.

### Praktijk

Maar na de cursus kwam het theorieexamen en dit voorjaar voor enkelen het praktijk examen. Maar ja, hoe gaat dat met zeilexamens? Die gaan niet door zonder wind en zaterdag 16 september was het gelukkig de derde poging die scheepsrecht opleverde. Het ging door!!!

### Opnieuw proberen

Voor examinerator Gerard van de Tibrag uit Sneek deden Nelleke, Rutger, Rindert en ondergetekende hun zeilkunsten uit de doeken. Gedurende 3,5 uur moesten zij ontelbare keren overstag, gijpen, aanleggen, ankeren, anker-op-gaan en stootwillen redden via de 'man-overboord-manoeuvere'. Niet alles ging goed maar het was genoeg om de heren te laten slagen. Nelleke mag het binnenkort overnieuw proberen. Examen doen is eigenlijk best leuk!! Ik zal ze missen.....

Thijs, begeleiding van WV ©

## ZoLoWe

Scouting heeft er weer een rare afkorting bij: ZoLoWe!! Dit staat voor Zomer Loodschen Weekend en dit is niet anders dan een zomerkamp voor Loodschen, inderdaad gehouden tijdens een weekend.

### Niet meer zomers

En wel het weekend van 1 oktober wat al niet zo heel zomers meer klonk en wat aan het weer te merken was.

Het zomerkamp moest niet lijken op andere scouting zomerkampen omdat we die allemaal al gehad hadden (soms 2 keer), daarnaast zijn Loodsen net ff anders en handelen daar dan ook naar. In een rood-wit busje zijn we naar Gulpen (zuid-limburg) vertrokken en hebben daar dingen gedaan die je normaal op een kamp niet zou (of zoveel) doen.

### Geen ton

Zo hebben terrasje gezeten, gecart, busje gecrosst, met ballonnen door Aken gelopen, uit eten geweest en (de klapper)

naar Holland Casino in Valkenburg geweest. Helaas hebben we daar de ton niet gewonnen maar het was wel erg leuk en gezellig. Vooral het paardjerenen (grote Sony Playstation voor volwassenen met teveel geld) was erg populair. Hoewel het weer ons wat in de steek liet (kamperen deden we dan nog wel) was het voor Hessel, Marielle, Jan Sietse, Michelle, Rutger, Maaïke en mij een geslaagd eerste ZoLoWe. Volgende keer iets geheel anders!

**Door Thijs, bestuurslid interne en externe communicatie Bere(n)hap loodschenstam en vice-kamplider ZoLoWe ©**

## RIDDERS VAN DE RONDE TAFEL<sup>(1)</sup>

**Lancelot, bijgenaamd: du lac**, de naam van een van de helden van de sagenkring van koning Arthur en de Ridders van de Tafelronde. De sagen van zijn wapenfeiten lopen sterk uiteen. Volgens de Noord-Franse overleveringen was hij na de vroegtijdige dood van zijn vader opgevoed door de fee Viviane, die in een meer leefde. Aan deze 'dame du lac' ontleende hij ook zijn bijnaam. Volwassen geworden, werd hij onder de ridders van Arthur opgenomen. Viviane ondersteunde Lancelot ook bij alle avonturen waarin hij gewikkeld werd wegens zijn liefde voor Guenièvre, de gemalin van Arthur, en wegens de haat die Morgane, de door hem versmade zuster van Arthur, tegen hem koesterde. Toen Modred, op wie hij diens moord op Arthur wilde wreken, hem dodelijk gewond had, ving Viviane het leven op van zijn lippen.

**Arthur, ook Artus** genoemd, held uit de Brits-Keltische traditie, wiens historiciteit niet vaststaat. Het twistpunt is of hij een persoonlijkheid uit de geschiedenis is of uit de mythologie, en met de tot dusver bekende gegevens zal alleen het gevoel van de onderzoeker een doorslag geven. Als Arthur werkelijk geleefd heeft, zou hij eind 5de eeuw, vermoedelijk in Cornwall (Tintagel?), geboren zijn en een legeraanvoerder zijn geweest in de woelige tijd na het wegtrekken van de Romeinse legioenen uit Engeland. Met een aantal inheemse 'koningen' (of in dienst van hen) heeft Arthur (en een door hem aangevoerde legermacht) in dat geval pogingen gedaan de rooftochten en landveroveringen van Germanen uit het oosten, Picten uit het noorden en Scoten (Ieren) uit het westen op Brits grondgebied tegen te gaan. Hij zou althans een enigermate rustige periode van enkele tientallen jaren hebben bereikt door een twaalfal 'slagen', waarvan een Latijns kroniekje uit het begin van de 9de eeuw, de *Historia Britonum* van 'Nennius' de plaatsen opsomt. Van verschillende daarvan wordt zelfs de geografische aanduiding betwist. Als men de gangbare geografie aanneemt, liggen de plaatsen waar deze veldslagen geleverd zijn, verspreid tussen het uiterste noorden en het zuidwesten van Engeland. Dit is niet erg waarschijnlijk. Een laatste beslissende slag was het gevecht bij Camlan(n) (tot dusver niet geïdentificeerd), waarbij zowel Arthur als zijn voornaamste tegenstander, Medraut, dodelijk gewond raakte. De naam Medraut wordt voor het eerst genoemd in een kroniek van de 10de eeuw, de *Annales Cambriae*, en men dient deze te onthouden als de 'Modred' van de latere Arthur-romantiek. De *Annales Cambriae* plaatst de slag bij Camlan naar de tegenwoordige tijdrekening in 537 of 539.

(1) Informatie: Microsoft Encarta 1999